

Ps.127: "Als de Here het huis niet bouwt,
tevergeefs bouwen de bouwlieden daaraan..."

december
2019

De winter is na een redelijk warme herfst dan nu toch gekomen en de eerste sneeuw is gevallen. De maskers tegen de luchtvervuiling worden uit de kast gehaald.

Een wereld van verschil

Het gaat goed met de kinderen. Ook de leiding is op dit ogenblik stabiel waar we heel blij mee zijn. Helaas zijn er nog heel veel kinderen die een veilig thuis nodig hebben. Het centrum, waar kinderbescherming en politie kinderen heen brengen die op straat zijn gevonden, zit overvol. Deze kinderen moeten wachten op een plekje bij één van de organisaties, maar daar is meestal geen plaats voor hen. Zo zitten de kinderen daar soms maanden lang zonder naar school te gaan en in een slechte omgeving.

We konden 4 jonge kinderen van 2, 3, 4 en 5 jaar in twee van onze huizen



plaatsen. Eén van hen, Ganbayr was 4 jaar en zijn zusje Ulzii 3 jaar (foto links) toen we hen ophaalden uit het centrum. Ze waren schuw en bang toen ze bij ons kwamen. Ze hadden al zoveel meegemaakt. Moeder is alcoholiste. Ze leefde op straat en als ze dronken was liet ze de kinderen alleen achter. Al drie keer zijn deze kinderen door de politie in



verwaarloosde toestand opgepakt en naar het centrum gebracht. Later vonden ze de moeder en dan brachten ze de kinderen weer bij haar terug. Maar nu is moeder al bijna een half jaar weg en waren de kinderen voor een lange tijd alleen op straat. Erg verwaarloosd en ondervoed. De kinderen hadden een doosje met medicijnen leeggegeten en waren ziek. Zij zaten al maanden in het centrum en niemand wilde hen hebben. Moeder wil hen niet maar ze konden ook bij geen andere organisatie terecht. Is het niet vreselijk als niemand je wil hebben? Vader is niet bekend. Ze hebben nooit enige liefde gekend maar in weer en wind op straat geleefd en dan zo jong. Kunt u zich

voorstellen dat kinderen van 3 en 4 jaar helemaal alleen op straat leven?

Na een week in ons huis, **wat een wereld van verschil**: Vrolijke kinderen (foto rechtsboven) die nu in een veilige omgeving wonen, geliefd worden en aandacht krijgen. Geweldig om dit verschil te zien. U kunt voor dit verschil zorgen door sponsor te worden. Deze vier nieuwe kinderen en nog vele anderen hebben hard een sponsor nodig.

Brief van Hongoroo, manager from Mongolian Children Foundation in Mongolie

Hallo allemaal,

Het is bijna het eind van het jaar en we hadden zoveel goede dingen, maar ook veel uitdagingen. Afgelopen jaar kregen we inspectie en de inspecteurs kwamen naar onze fosterhomes en kantoor. Zij waren heel tevreden over de manier hoe we voor onze kinderen zorgden. We kregen twee jaar toestemming en meestal is dat een jaar. Een van de inspecteurs herkende een meisje dat zij jaren geleden bij ons had gebracht en zij zag hoe dit meisje uiterlijk was veranderd, maar ook in haar gedrag. Ze was zo blij dat ze dit meisje weer zag en ze dankte ons voor onze zorg voor haar. Afgelopen maand kregen we vier nieuwe kinderen in fhome 1 en 2. We hadden wat plaatsjes omdat we een paar kinderen weer verenigd hadden met hun familie. Het was zo goed te zien hoe de andere kinderen in de huizen hen meteen accepteerden als hun broertje en zusjes. De kinderen zijn in de leeftijd van 2 tot 5 jaar oud en de oudere kinderen vinden het geweldig voor deze kleintjes te zorgen. Ook de leiding, al is het druk, vindt het fijn voor deze kleintjes zorg te dragen.



Afgelopen zomer zijn twee jongens (studenten) op uitnodiging van een sponsor naar Holland geweest. In mijn persoonlijk leven kregen we een baby in September en nu zijn we met z'n vijven, maar ik kan toch mijn werk nog parttime doen. Het goede is dat ik geen enkele druk voel om moeder te zijn en mijn werk te doen. Hartelijk dank aan al onze sponsors die er voor zorgen dat we alles krijgen wat we nodig hebben. God bless you! Hongoroo.

Benefietdiner ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van Asian Foundation

Er was een bingo met prachtige prijzen, een veiling waar flink tegen elkaar op geboden werd en een fantastisch 3-gangen menu bereid door Laurens en Maarten. En Corry vertelde hoe ze in Mongolië de afgelopen 20 jaar heel veel kansarme kinderen een veilig en liefdevol bestaan heeft kunnen geven, dankzij de vele trouwe sponsors! Het was geweldig om met elkaar, sponsoren en belangstellenden, het 20 jarig bestaan van de stichting te mogen vieren. Heel fijn was ook dat de avond ruim € 4500 heeft opgebracht (zie verder www.asianfoundation.nl).



Een leuke ontmoeting

Laatst kwam ik in gesprek met een man uit Zuid Afrika. Hij is dokter en werkt in de SOS kliniek in Ulaanbaatar. Hierdoor is een leuk contact ontstaan. Zijn vrouw geeft nu aan onze oudere kinderen Engelse les. Dit echtpaar staat in contact met een organisatie die cursussen verzorgt over: "Hoe om te gaan met innerlijk gewonde kinderen". Deze organisatie wil naar Mongolie komen om onze werkers te trainen. Het schijnt een hele gedegen training te zijn en het is bijzonder dat ze naar Mongolie willen komen.

De brief van Nak en Nyamka die deze zomer in Holland waren op uitnodiging van een sponsor



Hallo, hier zijn Nak en Nyamka,

We zijn zo blij iets over onze trip naar Holland mee te kunnen delen. We dachten dat dit nooit in ons leven kon gebeuren, maar door enkele mensen van Asian Foundation hadden we de kans om het buitenland te ervaren.

Ik, Nyamka, kwam naar deze organisatie toen ik 9 jaar oud was en Nak was 10 jaar en we woonden in fosterhome 4, tien jaar samen als broers. We zijn de eerste kinderen van onze organisatie die naar Holland gingen. Het was een bijzondere ervaring voor ons en alles was de eerste keer voor ons, zoals vliegen, de zee zien, de grote luchthaven en om zoveel mensen te ontmoeten. Om bij hen te logeren was zo geweldig en geeft ons hele goede herinneringen. We zagen een totaal verschillende manier van leven, een andere wereld. We wisten dat het leven in Europa anders was, maar om dat zelf te ervaren was heel anders dan we gedacht hadden.

Na onze reis beseften we dat er meer in het leven was dan wij dachten, want wij dachten dat het leven was zoals in Mongolie maar door deze reis zijn we gemotiveerd om te groeien. We zijn nu weer op school en we studeren hard. We zijn zo dankbaar voor alle mensen die ons geholpen hebben, zoveel voor ons deden, ons in hun huizen verwelkomden en zo gastvrij voor ons waren. We zullen nooit de tijd in Holland vergeten. Dank jullie allemaal, Nak en Nyamka.

Terugblik

Als we terugkijken naar dit afgelopen jaar dan is er zoveel om dankbaar voor te zijn: Veel kinderen konden we een warm thuis bieden. Ook al was het soms spannend, we hadden toch steeds weer net de financiën om hen te

kunnen ondersteunen. We hebben het 20 jarig jubileum van AF gevierd en in dit alles zagen we Gods trouw.

Ook deze zomer kwam een team uit Engeland ons ondersteunen bij het kamp. Zoveel zegeningen! Ook hartelijk dank aan alle trouwe sponsors. Zonder u was het onmogelijk dit werk te kunnen doen. Binnenkort gaan we het kerstfeest weer vieren waarin Gods liefde voor ons tot uiting komt door de geboorte van de Here Jezus.

**Namens Asian Foundation gezegende feestdagen!
Corry Vreugdenhil**

