

Asian foundation

Nieuwsbrief

Ps.127: "Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs bouwen de bouwlieden daaraan..."



Blij met een cadeautje van de sponsors!

Na de lange winter met veel smog lijkt het nu alsof alles er weer als nieuw bij staat.

De kinderen zijn druk bezig voor hun overgangs- of eindexamens. Twee oudere jongens, Nyemka en Nak, gaan het komende jaar naar de universiteit. Een andere jongen, Baatraa, gaat eerst in militaire dienst en hoopt daarna aan een studie te beginnen. Er zijn ook enkele kinderen die graag door willen leren, maar die hiervoor niet de capaciteit hebben. Voor hen zoeken we een vakopleiding. Twee jongere meisjes gaan van de kleuterschool over naar de eerste klas en dat vinden zij heel spannend!

Begin juni begint de schoolvakantie al. De kinderen kijken nu al uit naar hun vakantietijd op het platteland en natuurlijk vooral naar het kamp. In zo'n vakantie week zijn we met alle kinderen samen.

Eindelijk voorjaar!

Ook al zijn er nog sterk wisselende temperaturen, het is aan alles al te merken: *Het is voorjaar!*

De relingen aan de kant van de weg, de verkeersborden en zelfs de bomen worden netjes schoon gespoten.

Juni 2018

- Eindelijk voorjaar!
- De kinderen in Kharkhorin
- Bezoek uit de Brandaris
- Reünie oudere kinderen
- Hongroo
- Dankbaar



De kinderen in Kharkhorin

In ons huis op het platteland in Kharkhorin wonen nu 8 kinderen voor zowel de dag als de nacht en ook nog 9 kinderen komen naar de dagopvang. De kinderen zijn heel enthousiast en dankbaar. Een paar meisjes kwamen ons bedanken omdat ze zo blij waren om bij ons te mogen wonen.

Dat is hartverwarmend!



Bezoek uit de Brandaris

Deze zomer hoopt een groep mensen uit de evangelische gemeente 'de Brandaris' naar Mongolië te komen. In 3 weken tijd willen zij ons fosterhome 4 renoveren en ook een programma draaien met onze kinderen die dan op het platteland zijn.

We kijken erg uit naar hun komst!

Reünie van onze oudere kinderen

Een van onze jongens van vroeger had een reünie georganiseerd voor andere kinderen van onze organisatie die met hem zijn opgegroeid. Zij zijn nu volwassen, staan op eigen benen en hebben allemaal een baan. Sommigen van hen zijn al getrouwd en hebben nu zelf kinderen. Super om te zien dat het goed met hen gaat. Er werden veel herinneringen opgehaald en we hebben ook veel gelachen. Het was een bemoediging te zien wat ons werk voor deze inmiddels volwassen mensen heeft gedaan.



Hongoroo

Onze manager Hongoroo, een van de eerste kinderen in onze organisatie, neemt nu steeds meer taken van mij, Corry, over. Ze heeft vroeger rechten gestudeerd en heeft een half jaar in Groot-Brittannië gewoond, waar zij de Engelse taal leerde spreken. Ze zet zich met hart en ziel in voor haar werk bij ons.

Hieronder vertelt ze hier iets meer over:

“Hallo, ik ben Hongoroo en ik werk nu 5 jaar als manager voor Asian Foundation in Mongolië. In deze jaren ben ik veel van mijn werk gaan houden. Er is in Mongolië veel armoede, alcoholverslaving, mishandeling en werkloosheid. Daardoor zijn er veel kinderen verwaarloosd, mishandeld, wees geworden of als slaaf gebruikt bij nomadische families. Onze organisatie helpt deze kinderen in hun bijna hopeloze leven. Ik heb dezelfde ervaring als klein kind gehad en daarom vind ik het zo fijn om andere kinderen te helpen en om betrokken te zijn in dit werk.”

Het is een grote hulp dat we gepassioneerde medewerkers hebben die het werk met heel hun hart doen.

Dankbaar

In de zomer gaan de kinderen ieder jaar naar het platteland voor een paar weken. In de afgelopen jaren hebben we dan helaas veel wateroverlast gehad wanneer het regende. Alles werd nat, inclusief de matrassen van de leidsters en de kinderen. Maar deze zomer wordt het een groot feest, want op het platteland in Terelj, op een prachtig stukje land, worden nu 2 stenen gers voor ons gebouwd. Met dank aan iemand die de 4-daagse gaat lopen en daarvoor gesponsord wordt.

Voor onze leidsters en voor de kinderen wordt het een grote vooruitgang en ook in andere vakanties kunnen ze deze gers gebruiken, zelfs bij slechter weer. Lekker even weg uit de luchtverontreiniging van de stad en gelegenheid om te spelen, sporten en voor samenzijn.

Zo is er veel om dankbaar voor te zijn. We zijn God dankbaar dat we dit werk nog steeds kunnen doen. Nu al 17 jaar. We danken u voor uw trouwe steun in de afgelopen jaren en ook weer in de komende tijd. Door uw steun kunnen wij doorgaan met ons werk.

We wensen u een hele goede zomer en vakantie toe!

Namens Asian Foundation,
Corry Vreugdenhil

Asian Foundation
Favrestraat 275
3066 EG Rotterdam
Tel: +31(0)620984928
E-mail:
info@asianfoundation.nl

Rabobank
nr: NL76RABO0313117888
t.n.v. Asian Foundation te
Rotterdam

We zijn ook te vinden op
Facebook:
[www.facebook.com/
asianfoundationmongolie](http://www.facebook.com/asianfoundationmongolie)